



Israël

Gemeentennis

30e jaargang no. 4
september 2015
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Dani en LuAnne Sayag uit Haifa:

'Wij werken in Kerem El, Gods wijngaard'



Haifa ligt in het noorden van Israël, op het noordelijkste gedeelte van de berg Karmel en aan de Middellandse Zee. De berg Karmel - eigenlijk een bergketen - is door haar prachtige natuur een van de mooiste streken van Israël. Doordat Haifa voor een groot deel op de Karmel is gebouwd, heeft men vanuit veel plekken in de stad een prachtig uitzicht op de zee. De naam Karmel is afgeleid van 'Kerem El', 'wijngaard van God'. Op het hoogste punt van de stad, enkele straten achter de grote hotels met een wandelboulevard, vinden wij Daniël en LuAnne Sayag, de leiders van Kehilat Kerem El (*gemeente Gods wijngaard*).

Ons gesprek vindt plaats in een zaal onder Beth Jedidja, waar de Hebreeuws sprekende gemeente samenkomt. Beth Jedidja is een groot gebouw dat dienst doet als gastenhuis en conferentiecentrum, en dus ook als onderkomen voor de gemeente.

Daniël, of Dani – zoals hij in Israël wordt genoemd - is een echte Sabra (iemand die in het land Israël geboren is). Hij is de zoon van Joodse immigranten die in het begin van de vijftiger jaren vanuit Irak en Algerije naar Israël emigreerden. Hoewel zijn ouders niet erg vroom waren, ging Dani regelmatig mee naar de synagoge. Ook werden de Joodse feestdagen gevierd en werd er alleen koosjer gegeten. Dani: 'Dat God bestond, was voor mij al heel vroeg duidelijk. Maar God was voor mij ver weg. Ik bleef liever met mijn voeten op aarde. Daarom wilde ik typische jongensdromen verwezenlijken: mooie meisjes, mogelijk veel geld en vlotte auto's; alle dingen die jongens van mijn leeftijd najoegen.'

Militaire dienst

Dani werd in 1987 opgeroepen voor de militaire dienst. Het was geen toeval dat hij - telkens wanneer hij met verlof was - jonge mensen tegenkwam, die in Jeshua geloofden. Ze vertelden hem over de Brit Chadasja – het Nieuwe Verbond – en verkondigden dat Jeshua de Messias van Israël is. Dani: 'Ik verwierp die gedachte meteen, omdat ik wist dat in die Naam, die ik niet wilde uitspreken, verschrikkelijke misdaden tegen het Joodse



volk zijn begaan. Voor mij stond het vast: de volkeren - de christenen - hebben Jezus, wij hebben Mozes, Abraham en de profeten. Zo verwierp ik de boodschap van deze mensen, maar toch zag ik in hen een liefde voor God, die ik nooit tevoren had gezien.' Ook in de synagogen die hij van jongs af aan had bezocht, had hij nog nooit mensen ontmoet, die zo toegewijd en trouw aan God waren als deze mensen.

Meisje

Op een dag werd hij door een buitenlands meisje uitgenodigd om mee te komen naar een groep jongeren, die samen de Schrift bestudeerden, zongen en baden. Omdat het meisje een grote blijdschap uitstraalde, besloot Dani te komen. Inderdaad werd in deze jongerengroep de Schrift gelezen, maar niet alleen de Tenach – de Hebreeuwse Bijbel – ook het Nieuwe Testament. Het was een diverse groep van Joodse en Arabische gelovigen en jongeren uit andere landen. Het was een geheel ander soort jongeren dan Dani gewend was. Zij prezen God, en zongen lofliederen over Jeshua. Dani:

'Ik zag hoe bijzonder dit was, maar toch bleef mijn hart gesloten omdat ik ervan uitging, dat Jeshua niet voor Joodse mensen, maar alleen voor de volken gekomen was. Iedere keer als de groep samenkwam, werden er liederen over Jeshua gezongen. Ik begon ze langzamerhand mee te zingen, alleen de Naam van Jeshua kon ik niet over mijn lippen krijgen.'

Helder moment

Na een poosje verliet het meisje dat Dani had uitgenodigd Israël. Prompt stopte Dani met het bezoeken van de Bijbelstudiegroep. Het was hem tenslotte vooral om haar te doen geweest. Hij ging terug naar zijn oude vrienden en trok weer met hen op. Maar toen Dani op een avond in een café zat, had hij plotseling een heel helder moment. 'Op dat moment zag ik dat ik mij met al mijn vrienden in de duisternis bevond, en dat alles wat wij deden onecht en waardeloos was', zegt Dani. De herinnering aan de Bijbelstudiegroep stond hem nog vers voor de ogen. Dani: 'Het contrast tussen onze duisternis en het licht dat deze jongeren uitstraalden was enorm.'

Terug

Iedere keer als hij verlof had van het leger ging hij weer terug naar de Bijbelstudiegroep. Er was daar een jonge vrouw die hij nog nooit eerder had gezien. Ze deed hem versteld staan door haar diepe geloof in God. Meteen wist Dani dat zij de ware voor hem was, en dat hij zijn leven met haar zou willen delen. Dani vroeg haar om met hem een avondje uit te gaan. Hij kreeg meteen een duidelijke afwijzing. LuAnne, zo heette zij, vond dat ze geen

Het drong tot Dani door, dat de profeet over een man sprak die voor het volk zou sterven.

tijd wilde verspillen door met mannen uit te gaan, zij wilde al haar tijd inzetten voor God. Dani bleef haar drie weken lang bestoken met de vraag om met haar uit te gaan, en iedere keer kreeg hij nul op het rekest. Ten slotte nodigde Dani haar uit om bij zijn ouders thuis het Loofhuttenfeest te vieren, en tot zijn verbazing zei ze ja.

Sterk in relaties, creatief in het bereiken van Israëli's

Veel Messiaanse gemeenten in Israël zijn meertalig. Er zijn gemeenten die vertaling in het Russisch of het Engels vanaf het podium hebben. Andere gemeenten gebruiken koptelefoontjes. Kehilat Kerem El in Haifa niet. Je moet het daar voor lief nemen dat er geen vertaling vanuit het Hebreeuws aanwezig is. Dat is niet een kwestie van gebrek, het is de filosofie van de gemeente om zich alleen op Hebreeuws sprekende Israëli's te richten. Maar je komt er ook Arabische Israëli's tegen, want afkomst maakt niets uit.

Dat alles er in het Hebreeuws aan toe gaat, zorgt ervoor dat een Israëli de gemeente niet als vreemd of buitenlands ervaart, maar als iets vertrouwds. De geweldige sprong die iedere Jood moet maken om Jeshua als de Joodse Messias te gaan zien, vormt voor velen een onoverkomelijke barrière. Het is nog steeds het werk van de Heilige Geest om mensen te overtuigen van wie Jezus is, en hoe de toestand van het hart van ieder mens is.

Sinds het begin van de gemeente, in 2009, staat de gemeente onder leiding van Dani Sayag met zijn vrouw LuAnne en werd de keuze gemaakt voor alleen Hebreeuwstalige diensten. Immigranten en buitenlandse bezoekers kunnen nog steeds terecht in de moedergemeente Kehilat Ha Karmel in het plaatsje Isfya, even buiten Haifa.

De doelstelling van Kerem El in Haifa is vijfvoudig. De gemeente streeft serieus naar persoonlijke levensheiliging en legt een sterke nadruk op gebed. Het tweede



Dani: 'Ik raakte tot over mijn oren verliefd op LuAnne. Na verloop van tijd vroeg ik haar ten huwelijk, waarop ik meteen van LuAnne te horen kreeg, dat zij niet met een ongelovige wilde trouwen. Ik stond voor een dilemma. Als Jood kon ik natuurlijk niet in iets gaan geloven, waarvan ik niet honderd procent overtuigd was. Maar ondertussen kreeg ik wel in de gaten, dat ik - ondanks mijn regelmatige bezoek aan de Bijbelstudiegroep - nooit zelf had onderzocht of het wel klopte wat zij zeiden.'

Zelf op onderzoek uit

Dani ging zelf op onderzoek uit en begon vanaf Genesis de Hebreeuwse Bijbel te lezen en stuitte op geweldige verzen. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de profeet Jesaja en las in hoofdstuk 53:6: 'Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.' Het drong tot Dani door, dat de profeet over een man sprak, die voor het volk zou sterven. Hij werd zich bewust dat hij ten opzichte van God als een verloren schaap was, en dat hij Hem eigenlijk niet kende. Toen las hij nog andere passages die overduidelijk

in de richting van de 'christelijke' Messias wezen, bijvoorbeeld Jeremia 31:31: 'De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit.' Alle passages die hij had gelezen, sloten naadloos op elkaar aan. Dani raakte er steeds meer van overtuigd dat al die teksten wezen op de persoon en het werk van Jeshua. En toch was het voor hem nog niet genoeg.

Openbaar Uzelf aan mij

Dani praat met ontzag over het moment dat alles veranderde: 'Op een avond bad ik op mijn kamer op de legerbasis een heel eenvoudig gebed: "Jeshua, als U echt mijn Joodse Messias bent, openbaar Uzelf dan aan mij." Op dat moment kwam er een 'Aanwezigheid' in mijn kamer die ik tot dan toe niet kende. Ik viel op mijn knieën, begon te huilen en vroeg om vergeving voor alle dingen die opkwamen in mijn gedachten. Later begreep ik dat dit het moment van mijn bekering was. Na afloop van deze ervaring, die zeker anderhalf uur duurde, voelde ik mij helemaal schoon van binnen'.

Nieuw mens

Vanaf dit moment was Dani een nieuw mens geworden. Alles in zijn leven veranderde. Vroeger kon hij bijna geen zin uitspreken zonder te vloeken, en nu kón hij zelfs niet meer vloeken! 'Mijn hele denken veranderde, en ik werd mij bewust van de schoonheid van Gods schepping. Over mensen die ik vroeger uitlachte, was ik nu bewogen.'

Ouders

Mijn verandering verliep nogal plotseling en ik voelde de drang om mijn beide ouders van mijn ervaring met Jeshua te vertellen. Mijn ouders wilden er niets van horen en voor geruime tijd hadden wij geen contact meer met elkaar.'

Kindermeisje

Ondertussen werkte LuAnne, een geboren Amerikaanse, als kindermisje in Haifa. Tijdens haar kinderjaren liet haar moeder LuAnne en haar broertjes nooit naar school gaan, zonder samen uit de Bijbel te hebben gelezen en te bidden. Zij vertelt: 'Nadat ik afgestudeerd was als lerares, gaf God mij een verlangen

doel, namelijk de verkondiging van de boodschap van Jeshua in Haifa en in Israël, wordt creatief met moderne communicatiemiddelen aangepakt. Een hippe website met pakkende filmpjes van straatinterviews trekt de aandacht. Maar ook op het relationele vlak is de gemeente zeer actief. Zo worden er regelmatig party's gegeven op het strand met eten, muziek en goede gesprekken met voorbijgangers. Het derde doel is het maken van discipelen van Jeshua. Dit wordt concreet opgepakt in Bijbelstudiegroepen en huiskringen. Israël is een moderne maatschappij waarin het huwelijk en het gezin behoorlijk onder druk staan. Vandaar dat het vierde doel van de gemeente het versterken en opbouwen van de gezinnen en de echtparen in de gemeente is. Als laatste onderdeel van de doelstelling legt de gemeente zich toe op activiteiten waarin de gelovigen leren zich dienend in te zetten voor de opbouw van de gemeente.

Medabrim website opent de dialoog over de Messias

Medabrim is een compleet nieuwe website die opgezet is door jonge technenuten van de Kerem El gemeente. De website is opgezet als een platform voor jonge Israëli's om hun grootste ontdekking met hun leeftijdsgenoten te delen: namelijk dat Jeshua de Joodse Messias van Israël is, over wie de Hebreeuwse profeten duizenden jaren tevoren geprofeteerd hebben dat Hij zou komen. Medabrim ontwikkelde een schitterende video waarin het Evangelie wordt uitgelegd vanuit Jesaja 53. Er hebben al 160.000 Israëli's gekeken naar de video, die onlangs ook voorzien is van Engelse ondertiteling.

Hier zijn enkele reacties van niet-gelovige Israëli's:

- *Liat*: 'Verbazend! Hebben we misschien de Messias niet herkend?'
- *Moti*: 'Waar lezen ze van? Het Nieuwe Testament? (Wij gaven als antwoord dat we alleen Jesaja 53 lazen!).'
- *Jotam*: 'Wow, ja, ze hebben Hem (de Messias) echt niet herkend!'

Veel jongeren delen de video via

Facebook met hun vrienden en moedigen hen aan om ernaar te kijken. Hier zijn enkele voorbeelden:

- *Roni*: 'Je weet dat ik niet zo gelovig ben... maar hierdoor ben ik gaan nadenken en ik stel me er open voor.'
- *Shira*: 'Heel interessant, wat een wijze woorden.'
- *Martin*: 'Ik weet niet of je dit gelooft, maar dit heeft me wel verbaasd... ik hoop dat je dit helemaal gaat bekijken.'
- *Mariah*: 'Wow, dit moet je echt helemaal tot het einde toe blijven zien.'

Door deze video zijn er veel goede gesprekken op gang gekomen met (jonge) mensen die geïnteresseerd zijn en meer over Jeshua willen weten. Dit roept natuurlijk ook tegenreacties op van de beruchte ultraorthodoxe anti-zendingsgroep. Daarom vragen Dani en LuAnne Sayag om te bidden dat het zaad dat wordt uitgestrooid veel vrucht mag dragen, en dat iedereen die werkzaam is met het project Medabrim bescherming van God mag ondervinden.

Als u zelf op de website wilt kijken:
english.medabrim.org.il

door Jan Barendse Sr.

om naar Israël te gaan. Ik nam ontslag en met slechts een rugzak als bagage ging ik in geloof naar Israël en wist niet hoe lang God mij hier zou houden, omdat ik

Op dat moment kwam er een 'Aanwezigheid' in mijn kamer die ik tot dan toe niet kende.

niet Joods ben. Het gelovige gezin waar ik als au pair werkte, nodigde mij uit voor een jeugdsamenkomst van een Messiaans Joodse gemeente in Haifa. Daar ontmoette ik Dani. Een jaar later waren wij getrouwd.'

Van hulpverlener tot voorganger

Een aantal jaren na zijn militaire dienst ging Dani werken in een

rehabilitatiecentrum voor mannen met verslavingsproblemen, zoals drugs en alcohol. Hier hielp hij zowel Joodse als Arabische mannen. In 2000 werd hij een van drie leidende voorgangers van Kehilat Ha Karmel. De gemeente waar ook David Davis en Peter Tsukahira leiding geven. Die functie vervult hij nog steeds. Kehilat Ha Karmel is een van de meest invloedrijke Messiaanse gemeenten in het land en heeft een prachtig gebouw in het Druzendorp Isfyia op de hoogste top van het Karmelgebergte. De diensten worden in het Hebreeuws, Engels, Arabisch en Russisch gehouden. Toch was er behoefte aan een gemeente waar uitsluitend Hebreeuws gesproken wordt. Zo werd in 2009 de dochtergemeente Kehilat Kerem El gesticht.

God is trouw

LuAnne leidt het aanbeddingsteam van de gemeente en geeft onderwijs aan de kinderen. Ze geeft ook leiding aan het werk onder vrouwen en verzorgt de administratie van de gemeente. LuAnne: 'God heeft zijn trouw aan mij laten zien. Ik heb mij, zoals eens Ruth dat deed, verbonden aan de God van Israël, onder wiens vleugels ik toevlucht heb gezocht' (Ruth 2:12). Dani en LuAnne hebben drie dochters: Revital, Limor en Shlomit. Revital is getrouwd, Limor heeft een baan en woont nog thuis en Shlomit, de jongste, is momenteel in militaire dienst. Dani zegt tot slot: 'God is trouw en sinds 1989 heeft Hij mij nooit in de steek gelaten. Als je Hem zoekt, dan zul je Hem vinden, dat geldt ook voor Joden zoals ik, want Jeshua is de Messias van het volk Israël.'

Jan Barendse Sr.

(PERSBERICHT)

Israëlisch Bijbelproject krijgt gift van CGI

Apeldoorn - De Nederlandse stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI) gaat het komende jaar de uitgave financieel ondersteunen van een Hebreeuwse Bijbel met voetnoten onder iedere tekst in het Oude Testament (de Tenach) die verwijst naar Jezus en naar teksten in het Nieuwe Testament. Als eerste aanzet voor de nieuwe Bijbelproject heeft het CGI tienduizend euro geschonken aan het Israëlische Bijbel Genootschap in Jeruzalem.

De Messiaanse beweging groeit in Israël. Steeds meer Joden komen in aanraking met Jezus als de Messias van Israël. Overal in het land worden gemeenten gevormd waar Joden die in Jezus geloven bijeenkomen. Na een gestage groei van ongeveer veertig jaar komt nu de tweede en derde generatie jonge Messiaanse gelovigen er aan, veelal kinderen van Joodse bekeerlingen uit de diaspora. Maar steeds vaker gaan ook Joden in Jezus geloven vanuit een Joods-orthodoxe achtergrond.

Doordat het aantal Messiaanse gelovigen groeit, komen steeds meer mensen met hen in aanraking. Ze staan bekend als betrouwbare, hardwerkende mensen die ook nog eens pal staan voor de veiligheid van het land. Door hun positieve bijdrage in het leger en in het bedrijfsleven groeit het respect voor Messiaanse gelovigen.

Daarnaast is er een toenemend aantal evangelische christenen dat Israël bezoekt, vooral uit Aziatische landen waar de kerk sterk groeit. Ook dat wekt de nieuwsgierigheid op van veel Israëli's. De traumatische herinnering aan het agressieve Europese christendom raakt hierdoor enigszins op de achtergrond.

Uit getuigenissen blijkt, dat Jezus Zichzelf regelmatig door middel van dromen en visioenen aan Joden openbaart. Hierdoor groeit de belangstelling voor het Nieuwe Testament. Omdat het Nieuwe Testament zonder hulp van buitenaf moeilijk is te begrijpen, geeft het Israëlische Bijbel Genootschap (Israel Bible Society) parallelbijbels uit in het Hebreeuws gecombineerd met andere talen. De meest voorkomende combinaties zijn Hebreeuws-Russisch en Hebreeuws-Engels. Vooral omdat Jezus' komst de vervulling is van het Oude Testament, is het Israëlische Bijbel Genootschap een nieuw Bijbelproject begonnen met voetnoten die verwijzen naar Jezus als de Messias van Israël. Vanaf augustus 2016 zullen alle Israëli's deze nieuwe Bijbel kunnen lezen.

Het Comité Gemeentehulp Israël (CGI) roept christenen op om te bidden dat meer Joden hun Messias leren kennen, en zal daarom deze uitgave van de Bijbel financieel blijven ondersteunen. Het CGI



Sieb Buiten, directeur van Comité Gemeentehulp Israël, overhandigt een cheque aan Victor Kalisher, directeur van het Israëlische Bijbel Genootschap.

beklemt dat de hulp aan het Israëlisch Bijbel Genootschap indirect de gehele Israëlische samenleving ten goede komt.

Sieb Buiten, directeur van het CGI, overhandigde een cheque van tienduizend euro aan Victor Kalisher, directeur van het Israëlische Bijbel Genootschap in Jeruzalem. Het Bijbelproject moet in augustus 2016 zijn afgerond, maar nog niet alle benodigde middelen zijn binnen. Daarom wil het CGI dit project graag blijvend onder de aandacht brengen in de eigen publicaties.

Even voorstellen...



Johan van Otterloo

Sinds anderhalf jaar ben ik betrokken bij het CGI als administrateur. In maart 2014 nam ik de werkzaamheden over van Peter Grim. Ik was toen al bekend met het werk van het CGI omdat ik werkzaam was op het kantoor van de VPE in Urk. Ik doe het werk met veel plezier en ben ik verheugd om te zien dat er zoveel mensen zijn, die ruimhartig geven en betrokken zijn bij dit werk. Hierdoor werken we mee aan Gods plan waarover Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen. Namelijk dat veel Joden weer geënt zullen worden op de edele olijf, Jezus Christus (11:23). Paulus was zelfs bereid om van Christus verbannen te zijn ter wille van zijn Joodse verwanten (9:3). Daarom spande hij zich in om enigen uit hen te behouden (11:13-14). Met die instelling wil ik mij ook inspannen voor hetzelfde doel.

Ik ben 53 jaar, 32 jaar getrouwd met Esther, vader van 3 kinderen, en grootvader van 7 kleinkinderen. Van kinds af aan ben ik opgegroeid met het Evangelie en was onafgebroken lid van de gemeente 'Morgenster' op Urk. Moge de Heere u allen zegenen om vrucht te dragen voor zijn Koninkrijk.



Timo Erkelens

Per 1 juli ben ik naast Sieb Buiten begonnen als (operationeel) directeur van het CGI. Sinds die datum werk ik 8 uur per week voor deze mooie stichting. Ik ben 26 jaar oud, bijna 4 jaar getrouwd met Thonke, en sinds half juni dit jaar woonachtig in Pijnacker. Ik studeerde in Rotterdam (bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg), daarna heb ik de Master Zorgmanagement afgerond. Na mijn opleiding heb ik anderhalf jaar gewerkt in een Rotterdams ziekenhuis. Sinds kort werk ik 32 uur per week als consultant en arbeidsbemiddelaar bij een uitzendbureau. Als student was ik lid van de Christelijke studentenvereniging Navigators in Rotterdam. In deze periode heb ik Thonke leren kennen. Thonke heeft geneeskunde gestudeerd en werkt sinds februari dit jaar in Rotterdam. Ik ben opgevoed met de Bijbel en leerde God persoonlijk kennen op mijn vijftiende. Mijn geestelijk nest ligt in een evangelische gemeente in Capelle aan den IJssel. Daar ben ik na mijn bekering ook gedoopt. De laatste jaren ben ik steeds meer gaan ontdekken dat mijn God ook de God van Israël is, en dat Hij bijzondere plannen met zijn volk heeft. Mijn passie is om het evangelie, de bijzondere rol van het volk Israël, en de oproep tot levensheiliging met mijn generatie (20ers - 30ers) te delen. Ik heb de indruk dat 'mijn' generatie veel te weinig met deze onderwerpen bezig is. Ik heb Sieb Buiten het afgelopen jaar leren kennen. Hij hoorde van mijn passie voor de God van Israël en de wens om een brug te slaan naar de jeugd. Dit heeft geresulteerd in mijn aanstelling per 1 juli. Ik hoop Israël en u als vrienden van het CGI vele jaren te mogen dienen vanuit mijn nieuwe rol.

Nationale Israël Gebedsdag

Zaterdag 3 oktober 2015 • Thema: Herstel

LOCATIE

Christengemeente Huizen,
Plecht 1, Huizen (ingang en parkeren
Gemeenlandslaan)

TIJD

10.00 - 15.00 uur
(zaal open vanaf 9.30 uur)

PROGRAMMA

Ochtend: Spreker Sieb Buiten (dir. CGI)
Zingen en Proclameren voor Israël

Lunch (lunchpakket meenemen)

Middag: Gebedsblokken van deelnemende
Israëlorganisaties

Agenda

TV Uitzendingen 'De Messias van Israël'

Het programma wordt iedere zaterdagavond herhaald.
(vanaf zaterdag 3 oktober om 20:00 - 13 weken lang)

Uitzending gemist?

Kijk op www.cgi-holland.nl
of via www.family7.nl/messias



Spreekbeurten

Kijk op de website www.cgi-holland.nl onder 'sprekers'.

Nieuwe CGI uitgave

Als hippie kwam *Israel Harel* tot geloof in Jezus vanuit een seculier Joodse familie die als pioniers naar het land Israël gingen. Midden in de Jisreeël vallei (Armageddon) startte hij een Messiaanse gemeente. Nu legt hij zich toe op het schrijven en het geven van onderwijs.

Harel werpt een nieuw licht op het Bijbelboek Hebrëen. Hij gaat in op de achtergronden van de Joodse cultuur en vergelijkt hedendaagse commentaren met elkaar. Zo komt hij tot een betoog waarin wij beter kunnen begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door alle discussies heen komt hij tot één conclusie: De Brief aan de Hebrëen is

een sterke oproep tot intimiteit met God in het Heilige der Heiligen. Het is een oproep om binnen te gaan in de Sabbatsrust van God, de plaats waar Hij alles in allen zal zijn.



Prijs: € 15.95
Voorintekensprijs: € 13.45

Verschijnt binnenkort.
Verkrijgbaar bij het CGI.



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Postbus 795, 7301 BA Apeldoorn
055-8431904 • info@cgi-holland.nl
Oplage: 9000 ex.

Staf:

Sieb Buiten • *parttime directeur (inhoudelijk)* • s.buiten@cgi-holland.nl
Timo Erkelens • *parttime directeur (operationeel)* • t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Bestuur:

Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuipers, Emmen (secretaris);
Bram Bleijenberg Bec, Barneveld (penningmeester); Wim Nieuwenhuis,
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl



Lid van: www.israëlplatform.nl

Projecten Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705	ARAD	Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch)
1711	ARAD	Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israël Pohtar
1721	ASHKELON	Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstein
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodtkin
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1733	JERUZALEM	Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Ysraël - Victor & Julia Blum
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769	JERUZALEM	Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783	JERUZALEM	Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785	JERUZALEM	Succat David - Zvi Randelman
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743	JIZREËL VLAKTE	Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719	KARMIËL	Beit Avi - Moshe & Batel Loewenthal
1734	HAIFA	Kerem EL - Daniel & Luanne Sayag
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744	KFAR VARADIM	Israël & Shalomit Harel
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat OrHaGalil - Adil & Margaret Sapir
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Serget & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - David Zadok
1792	SHFAR'AM	Ehab & Magda Ashkar
1728	TEL AVIV	Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrahi
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755	TEL AVIV	Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri

Projecten Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724	ASHDOD YAACOV	Alon en Anne Tamir
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E.Benson
1751	HAIFA	Even HaEzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771	JERUZALEM	Israel Bible Society - Victor Kalisher
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk - Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1722	MA'ALE ADUMIM	Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1776	NETANYA	Israël College of the Bible - Erez Soref
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrahi
1729	TEL AVIV	Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755	TEL AVIV	Dov en Olga Bikas
1788	TIBERIAS	Ted en Linda Walker

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt.

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Kijk voor de actuele sprekersagenda op:
www.cgi-holland.nl