



Israël Gemeentenuws

32e jaargang no.5
november 2017
ISSN: 1382-130X



Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging



Decaan Israel College of the Bible:

'Jeshua is de grootste zegen voor Israël'

Comité Gemeentehulp Israël is nu al enkele keren in Netanya bij het *Israel College of the Bible* (ICB) op bezoek geweest. We spraken met Erez Soref, de voorzitter van het ICB, en waren telkens weer onder de indruk van zijn passie om het

leiderschap in de Messiaanse beweging degelijk Bijbels onderwijs aan te bieden. Inmiddels heeft het ICB een uitgebreide staf van docenten en honderden studenten. En niet alleen studenten uit Israël. Via internet en een speciale interne opleiding

van een jaar in Israël, studeren Joden, christenen en Arabieren uit de hele wereld bij het ICB. Het werd dus tijd om er in Gemeentenuws uitgebreid aandacht aan te besteden. We stelden een aantal vragen aan de decaan van het ICB, dr. Seth D. Postell.

Lees verder op de volgende pagina >>



Messiaanse en Arabische voorgangers worden bij het ICB extra toegerust

Interview: Peter de Bruijne

Wanneer is het Israel College of the Bible opgericht en wat is het belangrijkste doel?

Postell: "Het Israel College of the Bible werd in 1990 opgericht met als belangrijkste doel om het lichaam van de Messias in Israël te voorzien van gedegen Bijbels onderwijs. De Messiaanse beweging in Israël groeit nog steeds, en daarom groeit ook de behoefte aan een eigen Israëliëse theologische opleiding."

Wij willen een zegen zijn voor de plaatselijke gemeente

Destijds werden jonge leiders naar het buitenland gestuurd om daar een theologische opleiding te volgen. Maar om het voor iedereen die wil studeren gemakkelijker te maken, werd in Netanya het ICB opgericht, een theologische opleiding van hoog niveau en tegelijk veel meer gerelateerd aan de situatie van de Messiaanse beweging in Israël."

Was u vanaf het begin betrokken bij het ICB en wat is uw taak?

Postell: "Nee, ik werk bij het ICB sinds 2011 en ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de aan-

stelling van docenten en de training van de studenten. Het is mijn taak om de maximale vorm van onderwijs voor onze studenten te garanderen, en de best mogelijke manier om te voorzien in de vraag van de Messiaanse gemeenten in Israël. Wij willen als ICB een zegen zijn voor de plaatselijke gemeente."

Wordt het doel bereikt om zoveel mogelijk studenten die anders naar het buitenland zouden gaan, nu in eigen land op te leiden?

Postell: "Natuurlijk weten we niet precies wie er allemaal in het buitenland gaat studeren, maar ik denk inderdaad dat de meeste Messiaanse Israëli's nu besluiten om hier theologie te gaan studeren. Er zijn overigens ook voorgangers die al langer in de bediening staan, en die hier komen voor een studie of bijscholing. Wij willen deze senioren, die al in een gemeente functioneren, graag zegenen met een belangrijke aanvulling op hun kennis. Zij hebben al zoveel gegeven aan de gemeente, dat we er alles aan doen om ze te helpen nog beter toegerust te zijn. We willen ze heel graag zegenen met het beste van het beste."

Hebben jullie als Messiaanse theologische opleiding een bepaalde stijl die zich onderscheidt van de in Israël geïmporteerde kerkculturen

uit het Westen en andere delen van de wereld?

Postell: "Nee, want wij zijn Israëli's, dus houden we ons niet bezig met een typisch Israëliëse stijl of cultuur. Wij zijn zelf die stijl en cultuur. De Israëliëse samenleving bestaat sowieso uit enorm veel verschillende culturen en tradities. Bovendien is Israël voor het overgrote deel een seculiere maatschappij, met dezelfde wereldse verschijnselen als in de rest van de wereld. Natuurlijk zijn hier streng religieuze groepen die vaak bij elkaar wonen, maar de Messiaanse beweging bestaat vooral uit seculiere Joden die Jeshua hebben aanvaard als Messias."

Als buitenstaanders zien we dat veel Messiaanse gelovigen toch vaak de cultuur meenemen uit de landen waar ze vandaan komen. Denk aan het verschil tussen Amerikaanse en Oost-Europese immigranten?

Postell: "Ikzelf groeide op in een Messiaans Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen de Messiaanse gemeenten in Israël en de VS, maar er zijn ook duidelijke verschillen. In de afgelopen decennia hebben de Messiaanse gemeenten zich steeds meer ontwikkeld als een onderdeel van de Israëliëse samenleving. Ik



Studenten



Gezamenlijke aanbedding

ken heel wat Israëli's voor het eerst in een Messiaanse gemeente komen, en die verbaasd zijn dat het zo anders is dan wat ze hadden verwacht in wat zij noemen 'een christelijke kerk'. Ook mensen met een Joods-orthodoxe achtergrond voelen zich steeds meer thuis. Ze herkennen bepaalde dingen zowel in de manier van samenkomen als in het Bijbelse onderwijs, maar wel op een totaal nieuwe manier omdat het gerelateerd is aan het evangelie."

Helpt het Israel College of the Bible gemeenten om meer Israëli's en minder westers te zijn?

Postell: "Het is niet onze taak om gemeenten te zeggen hoe ze zich moeten opstellen in onze multiculturele samenleving. Je ziet het zelfs al in de eerste gemeenten in Handelingen hoe verschillend die waren. Je had ook toen al de Hellenistische Joden en de Hebreeuwssprekende Joden, en zo waren er nog veel meer verschillen. Dat is nu eenmaal kenmerkend voor het lichaam van de Messias, het is een veelkleurige beweging. Je moet de Messiaanse gemeenten in Israël niet vergelijken met kerken in andere landen. De kerk ontwikkelt zich zoals het

gaat. Jezus is het hoofd en wij zijn de leden. En Hij zal erover waken dat we als gemeente naar Hem toegroeien. Dat is wat telt, en niet welke cultuur of traditie domineert. Op dit moment ontstaat er een nieuwe generatie Messiaanse Joden

Je moet de Messiaanse gemeenten in Israël niet vergelijken met kerken in andere landen

die in Israël zijn geboren. De manier van samenkomen en het onderwijs spelen in op de belevingswereld van deze nieuwe generatie. Je hoort dat ook aan de liederen. Ik denk dat de meeste liederen die in onze samenkomsten worden gezongen, in Israël zijn geschreven en gecomponeerd."

Kunt u een tipje van de sluier oplichten van het onderwijs?

Postell: "Onze twee belangrijkste opleidingen zijn de Bachelor- en Masteropleidingen theologie. Hier ontvangen studenten de gereedschappen om de Bijbel te interpreteren en uit te

leggen. Er is naast Bijbelse Theologie een scala aan andere onderwerpen, bijvoorbeeld Joodse Studies, Bijbelse Geografie en Cultuur, Archeologie, Praktische Bediening, Leiderschap en Counseling. We hebben ook onderwijs op het gebied van het financieel beheer van een kerk enz. enz.. Verder leggen we sterk de nadruk op de Bijbelse talen Hebreeuws, Grieks en Aramees. Onze BA-studenten studeren twee jaar Grieks. Als ze al modern Hebreeuws beheersen, dan hebben ze weliswaar een voorsprong, maar moeten ze nog steeds Bijbels Hebreeuws leren. Ook Grieks en Bijbels Aramees zijn noodzakelijk zodat je de hele Bijbel in de originele talen kunt bestuderen en lezen."

Een belangrijke reden voor dit interview is het aanbod van het ICB voor buitenlandse en dus ook Nederlandse en Belgische studenten. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Postell: "Voor studenten die niet in Israël wonen, is er het 'Jaar in Israël Programma'. Dat is een zeer professionele opleiding op BA- en MA-niveau. Je komt een heel jaar Messiaans-Joodse Studies studeren en verblijft intern op de ICB-campus. Je kunt ook één enkel



Afgestudeerden Israel College of the Bible

semester deelnemen, maar ik raad aan om toch vooral een heel jaar te doen. Want dan krijg je ook een intensieve taalschool Modern Hebreeuws, wat voor een vervolgstudie Bijbels Hebreeuws een prima uitgangspunt is. We geven buitenlandse studenten ook veel onderwijs over het land Israël, Bijbelse plaatsen en archeologie. De studie zet de Bijbel op een unieke manier in de Israëlitische context. We hebben studenten uit de hele wereld die hier naartoe komen. Dus ook Nederlanders en Belgen zijn hartelijk welkom.

Het beloofde land blijft de beste plek voor een theologische opleiding

Wie Israël te ver vindt of andere verplichtingen heeft, kan ook de zeer hoog gekwalificeerde online studie via internet volgen. We bieden online nu ook een basisstudie Messiaanse Studies van 15 uur met een diploma. En ook dat kan op BA- en MA- niveau. Als je sommige voorbeelden bekijkt op onze website, dan zal je zien dat het niveau van deze studies zeer hoog ligt, ook filmtechnisch. Het is alsof je naar een documentaire kijkt op History Channel. Heb je als student vragen, dan kun je altijd terecht bij een coach, maar alles is zo opgezet dat de meeste vragen binnen de onderwijssessies zelf worden beantwoord. Dat betekent ook dat je de cursus in je eigen tempo kunt volgen. Maar ik adviseer iedereen om naar Israël te komen. Het

beloofde land blijft de beste plek voor een opleiding. En het ICB is de enige Hebreeuwstalige Messiaanse theologische opleiding ter wereld. **Alle informatie en mogelijkheden voor aanmeldingen vind je op onze website: israelcollege.com**

Jullie hebben ook Arabische studenten en docenten. Was dat vanaf het begin zo, of is dat pas later ontstaan? En levert dat ook spanningen op?

Postell: 'Het ICB is destijds opgericht om de Messiaanse-Joodse gemeenten te dienen in Israël. Maar al heel vroeg waren onze Arabische vrienden erg enthousiast over de opleiding. Zij vroegen of het lesmateriaal ook beschikbaar was voor Arabische gelovigen. Erez Soref heeft toen Arabische en Joodse voorgangers samen uitgenodigd voor een studieperiode. Sindsdien zijn er altijd Arabische christenen die op het ICB studeren. Jeshua is de grootste zegen is voor Israël, en Israël bestaat voor een belangrijk deel uit Arabieren. Dus willen we ook de kleine Arabische christelijke gemeenschap ondersteunen en toerusten. Wat je tweede vraag betreft: Jezus staat bij ons centraal. Ons uitgangspunt is niet verzoening tussen Jood en Arabier. Want dan ga je uit van het conflict, en dat er een kloof overbrugd moet worden. Wij gaan uit van Jezus en het feit dat we broeders en zusters zijn in Hem. We richten ons op onze gezamenlijke opdracht om onze landgenoten, Joden en Arabieren met het evangelie te bereiken. Doordat we Jezus centraal stellen, is er een

ongekende vrede in ons hart gekomen. Een geweldige uitstorting van Gods Geest. De sfeer verandert zodra Joden en Arabieren samen als broeders en zusters optrekken. We zijn zo gedreven door de urgentie van de grote opdracht dat het ons verenigt, ondanks sommige verschillen. Wie hier komt, zal meer liefde krijgen, niet minder.

De sfeer verandert zodra Joden en Arabieren samen als broeders en zusters optrekken

Je ontmoet elkaar bij God die zielsveel van zowel Joden als Arabieren houdt. Hij is bezig iets heel groots te doen in het Midden-Oosten, en daarbij sluit Hij niemand uit!'



Dr. Seth Postell kwam 23 jaar geleden vanuit de VS naar Israël. Daar leerde hij zijn vrouw Ling kennen (zij komt uit Hongkong). Ze trouwden in 1999 en hebben drie kinderen: Yael, Nadav en Yoav. De oudste, Yael, gaat over een jaar in militaire dienst. Seth en Ling zijn nauw betrokken bij een nieuwe Messiaanse gemeente in *Petach Tikva*. Seth: *'Het grootste moment in mijn leven was toen ik Jeshua leerde kennen!'*



Er is ook een Russisch programma

MEER INFO:

- www.israelcollege.com
 - www.oneforisrael.org
- Projectnummer 1776

even voorstellen



Jopke van den Berg

Vanaf juni 2017 mag ik meewerken in het CGI. Dit doe ik onder meer door elke maand een gebedsbrief te maken en te verzenden. Maar ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Ik ben Jopke van den Berg. Ik ben 20 jaar oud, woon in Vlaardingen en studeer aan de pabo. Eind

april van dit jaar ben ik voor het eerst in Israël geweest. Dat was dus de eerste fysieke kennismaking met Gods volk en de Israëlische cultuur. Die ontmoeting heeft mij erg aangesproken en bij mij groeide direct het verlangen om de Messiaanse gemeenten en organisaties te steunen. Daarom hoefde ik niet lang na te denken toen deze vacature vrijkwam. Ik vind het erg leerzaam en interessant om dit werk te mogen doen en met u te delen hoe wij Israël kunnen steunen in ons gebed.



Michiel Steenwinkel

Ik ben blij en dankbaar dat ik sinds kort verbonden ben aan het CGI. Ik ben 43 jaar, getrouwd met Monique en vader van een zoon en een dochter. We wonen in Nootdorp bij Den Haag en toen ik twee jaar geleden in het blad las dat de nieuwe directeur Timo Erkelens

op bijna een steenworp afstand van mij vandaan woont, heb ik direct contact gelegd. Ik heb zowel journalistiek als theologie gestudeerd aan de CHE. In het dagelijks leven werk ik als freelance journalist. Jarenlang was ik presentator bij Radio West. Sinds kort ben ik ook sociaal ondernemer voor het jongeren vrijwilligersnetwerk Youth Connection in Pijnacker-Nootdorp. Van huis uit heb ik een grote liefde voor Israël meegekregen. Ik ben opgegroeid in een baptistengemeente. Jarenlang volgden mijn ouders een Bijbelstudie van mevr. Marjorie Eberlé van de Vereniging voor Messiasbelijdende Joden 'Hadderech'. Zij vertelde dat de gelovigen uit de volken in de Messias bij Israël mogen horen, maar dat ze geen 'Joodje hoeven te spelen'. De laatste jaren ben ik me gaan verdiepen in de Messiaanse beweging in Israël. Ik ben erdoor geraakt en verast. Het bekende beeld uit Romeinen 11 komt voor onze ogen tot leven: Joden worden weer geënt op de 'edele olijf' waar zij van nature bijhoren. Ik vind het bijzonder om als 'wilde olijftak' te zien hoe dat gebeurt. Als journalist hoop ik de komende jaren voor de website en het blad mooie verhalen te schrijven over deze ontwikkelingen. Ik ben thuis in zowel de evangelische beweging als de protestantse kerk en het is mijn verlangen in deze beide stromingen mensen enthousiast te maken voor wat God na al die eeuwen Zelf doet onder zijn eigen volk.



Terugblik CGI Medewerkerdag 2017

Op 21 oktober werd op het CGI-kantoor in Nieuwegein een ontmoetingsdag georganiseerd voor bestuur, vrijwilligers en medewerkers van het CGI. Tijdens deze medewerkersdag dachten we samen na over de koers die we als organisatie de komende jaren willen gaan varen. Heel mooi om eensgezind, en met de neuzen in één richting, als team het werk van Comité Gemeentehulp Israël op te pakken. **Een van de vernieuwingen die binnenkort plaatsvindt, is de lancering van een nieuwe website waarop meer informatie vanuit Israël kan worden gedeeld, ook via de sociale media.**

Wilt u het CGI in deze vernieuwing zegenen, maak dan een gift over o.v.v. P 1600 - Website/Media

In de afgelopen jaren is het werk van het CGI gegroeid en professioneler geworden. Dit vereist op bestuurlijk niveau meer expertise. Daarom is het CGI op zoek naar een:

Bestuurssecretaris M/V

Wat zijn uw werkzaamheden?

- Als secretaris van stichting CGI neemt u deel aan zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur.
- U bent verantwoordelijk voor de (documentatie en archivering) van de formele besluitvorming en administratieve aspecten van het bestuur conform de statuten.
- U plant de vergaderingen van het algemeen e/o dagelijks bestuur (5-6 x per jaar);
- Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op;
- Maakt de notulen en actielijst;
- Verstuurde stukken naar bestuursleden;
- Onderhoudt contacten met collega-secretarissen van andere stichtingen (bij gezamenlijke vergaderingen);
- Meldt veranderingen binnen het bestuur bij de Kamer van Koophandel;
- Bezoekt projecten in Israël namens het bestuur, samen met de directie;
- Onderhoudt contact met de overige bestuursleden en bent proactief ingesteld waar het gaat om samenwerken.

Wij vragen van u ...

- dat u de visie en het werk van het CGI onderschrijft;
- een professionele houding hebt;
- goed kunt luisteren;
- nauwkeurig en betrouwbaar bent;
- de Nederlandse taal goed beheerst voor het maken van notulen;
- sterke communicatievaardigheden hebt, om daarmee gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directie te adviseren in het belang van het CGI;
- dat u een teamwerker bent;
- ten minste HBO werk- en denkniveau;
- bij voorkeur ervaring met bestuurswerk in een non-profit organisatie;
- commitment voor een bestuurstermijn van tenminste vier jaar.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Mail naar: t.erkelens@cgi-holland.nl

nieuwste uitgaven

Culture of the Kingdom

Peter Tsukahira



They were asking Him, saying, 'Lord, is it at this time you are restoring the Kingdom to Israel?' (Acts 1:6)

This was the last question the disciples asked their Master on the earth. Culture of the Kingdom looks into this intriguing request by the ones who knew the Lord best. His answer tells us why the restoration of God's Kingdom and modern Israel are important to us today. Join with the author as he begins a journey along the frontier where the kingdom of God

meets the cultures of the nations.

ISBN nr. 978-9-659111-01-5

Prijs: € 12,00

(excl. € 4,50 verzendkosten)

Nieuw
Engelstalig
boek

Zaadjes in de Wind

Rick Wienecke



Zaadjes in de wind vertelt het verhaal van Rick Wienecke's reis door het lijden van het Joodse volk tijdens de Holocaust en de kruisiging van Jezus. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw leidt Ricks levensstijl hem tot een punt van wanhoop waarop hij naar God begint te zoeken. Rick raakt gefascineerd door de geboorte van Israël als natie, en dat slechts drie jaar na de Holocaust. Hij voelt zich sterk tot Israël aangetrokken en besluit om zes maanden op een

kibboets te gaan werken. De Heer verbindt hem met het Joodse volk, het land Israël en Jezus, de Joodse Messias. Intussen ontwikkelt Rick als beeldhouwer een vorm om Israëls verrijzenis uit de shoa te visualiseren. Na hun huwelijk leren Rick en Dafna uit geloof te leven en gehoorzaam te zijn aan de 'Hemelse opdracht' om de Fountain of Tears te creëren. Deze lijdensdialoog tussen de Holocaust en de Kruisiging bevindt zich in Arad en zal binnenkort ook in Auschwitz-Birkenau te zien zijn.

Prijs: € 20,00

(excl. € 4,50 verzendkosten)

Beide en overige boeken te bestellen via de website:
www.cgi-holland.nl

Agenda

13-21 november 2017

Directie en bestuur bezoeken projecten in Israël

Spreekers: Henk Mulder, Albert Oosting, Jan Barendse of Timo Erkelens kunnen voor een spreekbeurt in uw gemeente worden uitgenodigd via: info@cgi-holland.nl



Ontvang wekelijks een nieuwsupdate van de Messiaanse beweging:

<https://www.facebook.com/CGIHolland>
<https://www.instagram.com/cgi.holland>

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Project: 1776 Israel College of the Bible
(One for Israel)

Project: 1600 Website / Media

Project: 1730 Noodhulp

Zie voor alle projectnummers de website www.cgi-holland.nl.
Giften zonder vermelding van projectnummer worden als algemene gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.

Overige info

- Gemeentenieuws **DIGITAAL** ontvangen? Dat kan! Geef het aan ons door als u niet langer de papieren versie wilt ontvangen. Oude nummers zijn ook digitaal terug te vinden op onze website: Nieuws > Downloads.
- **EXTRA** Gemeentenieuws exemplaren ontvangen om op de tafel in uw gemeente te leggen? Dat kan!
- Wilt u een **COLLECTE** houden voor één van de projecten in Israël, neem dan contact met ons op.
Mail voor al dit soort zaken naar: info@cgi-holland.nl



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein

Telefoon: 055-843 19 04 (ma en wo: 9.00 - 12.00 uur)

E-mail: info@cgi-holland.nl

Staf:

Timo Erkelens • *directeur* • t.erkelens@cgi-holland.nl

Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur:

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Frans van Herwijnen, Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg, Barneveld (penningmeester), Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Oplage: 8.000 ex.

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Boekbestellingen:
Christine Guijt,
c.guijt@cgi-holland.nl

Layout: Sjoel, Hoogeveen

Social Media:

www.cgi-holland.nl

info@cgi-holland.nl

lid van www.israelplatform.nl

