



Israël

gemeentenieuws

34e jaargang no.3
juni 2019
ISSN: 1382-130X

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL | *nieuws- en gebedspunten van de messiaanse beweging*



Joseph & Ibtissam Haddad:

'Libanese vluchtelingen een zegen voor Israël'

Familie Keijzer drie jaar in Israël:

'Dit land heeft God heel hard nodig'

3 Van de directeur
4 Joseph & Ibtissam Haddad

'Libanese vluchtelingen een zegen voor Israël'

8 Familie Keijzer drie jaar in Israël:

'Dit land heeft God hard nodig'

11 Agenda

CGI spreekbeurten

12 Nieuws uit Israël

Korte nieuwsberichten uit Israël



ISRAËL GEMEENTENIEUWS

is een uitgave van stichting *Comité Gemeentehulp Israël* en verschijnt ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL

p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
T 055-843 19 04
(ma & wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen

T 055-843 19 04
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op *Israël GemeenteNieuws* is in principe gratis. Wel stellen we prijs op een vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving

Sjoelal, Hoogeveen (sjoelal.nl)

Drukwerk

First Concept Communications Partners Ltd.

Bestuur

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Coen van der Lek, Dordrecht (secretaris), Wiebe Dijkstra, Steenwijk (Peningmeester), Henk Mulder, Borger (lid), Jan Boonstra, Zuidhorn (lid), Nathanja Licht, Haarlem (lid)

Staf

Jaap Bönker • directeur
j.bonker@cgi-holland.nl
Michiel Steenwinkel • redacteur
m.steenwinkel@cgi-holland.nl
Jan Barendse • CGI-ambassadeur in Israël

Doel

- Joods-Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.
- Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Joods-Messiaanse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Boekbestellingen

Bij voorkeur via de CGI webshop.
www.cgi-holland.nl/go/media/
boeken

Reisinformatie en boekingen:

reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrieven (digitaal)

gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften

voor het werk in Israël kunnen worden overgemaakt naar:
NL19INGB0004651992 t.n.v.
Stichting Comité Gemeentehulp Israël.

Geregistreerd als ANBI

Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel
3411422

Uitgelichte projecten

Project: 1808 Joseph & Ibtissam Haddad (RIVIER VAN GOD)

Project: 1784 Familie Keijzer

Project: 1807 Jan en Mies Barendse



Zie www.cgi-holland.nl voor alle projectnummers. Giften zonder vermelding van projectnummer worden door CGI als algemene gift aangemerkt en besteed.

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A



Nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland



Nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland



Inspirerende getuigenissen via YouTube
<https://www.youtube.com/user/CGIHolland>



IN SION GEBOREN

'Ja, van Sion wordt gezegd: leder van hen is in haar geboren, Hij de Allerhoogste, bevestigt haar. JHWH telt bij het opschrijven van de volkeren: deze is daar geboren. En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn in U!'

Psalm 87:5-7

De Almachtige heeft uit het nest van de volkeren één volk gekozen, Israël, met als doel de andere volkeren te bereiken. Je zou kunnen zeggen dat de HERE een voorkeur heeft, en dat is ten dele zo, maar Zijn doel is om alle volkeren te bereiken. Zelfs Rahab-Egypte, Babel, Filistea, Tyrus en Ethiopië. Volkeren waar we misschien Bijbels gezien onze vraagtekens bij hebben. Maar de Almachtige sluit niemand uit. In Openbaring 21:22 lezen we dat de Eeuwige de heerlijkheid van de volkeren op het oog heeft, als het gaat om het (ver)nieuw(d)e Jeruzalem. Hij zoekt de heerlijkheid van de volkeren op. Ze komen ergens vandaan en de HERE heeft er een plan mee.

In deze nieuwsbrief lezen we over *Joseph Haddad*, voorganger in Nahariya. Joseph ken ik al jaren en hij en zijn vrouw *Ibtissam* zijn nauw betrokken geweest bij allerlei verzoeningsconferenties in Nederland. Van 2003 tot vorig jaar, 70 jaar Israël. Joseph heeft Psalm 87 altijd gekend en als Libanees altijd de rol van Israël in Gods plan gezien. Hij beseft ook dat Tyrus daarin een plek heeft ondanks de negatieve profetie van Ezechiël 27. Joseph en zijn gemeente zoeken de aansluiting met het volk Israël en door dat werk zijn er diverse orthodoxe en ultraorthodoxe mensen met hem in gesprek of zijn tot geloof in de Messias Jeshua gekomen.

Daniël en Riwkah Keijzer starten een geloofsgemeenschap en trekken - soms kritische - mensen. Maar ook dat krijgt een bestemming. Zij zijn daar geboren, daar gaat het om. De Eeuwige heeft de volkeren lief! Daar gaat het om. Hij, die niet laat varen wat Zijn hand begon, gaat het voltooien en dat lezen we in de Psalm en Openbaring!

Jaap Bönker, *Directeur*

JOSEPH & IBTISSAM HADDAD

Hoe Libanese vluchtelingen



Dopen in de Jordaan

Hoewel Israël en Libanon officieel vijanden zijn, kent de Libanese kerk in de Israëlische stad Nahariya hemelse vrede. Voorganger Joseph Haddad ziet zijn gemeente dan ook als een voorproefje van wat komen gaat: Messiaanse vrede tussen Israël en Libanon. Zijn gemeente zal daar een rol in spelen, zo gelooft Haddad. Tijd voor een nadere kennismaking met deze sympathieke Israëlische Libanees 'met een Joods hart.'

Het verhaal van Haddad begint een paar jaar voor de stichting van de staat Israël. Zijn vader verhuist van Libanon naar het dan nog Britse mandaatgebied Palestina en komt te werken bij een Joodse bakker in *Haifa*. In de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 overtuigt de bakker vader Haddad te blijven en niet te vluchten met veel andere Arabieren. Hier wordt de liefde voor het nieuwe thuisland bij de familie Haddad geboren...

Als tiener is Joseph bepaald geen voorbeeldige zoon. Hij is opstandig, gewelddadig en vloekt veel. Zijn ouders zijn ten einde raad en hopen dat een huwelijk verandering zal brengen in zijn gedrag. Begin jaren '80 is er nog personenverkeer mogelijk tussen Israël en Libanon. Zo vinden zijn ouders in de Libanese *Ibtissam* een vrouw voor hun zoon Joseph. Maar het verandert Joseph helemaal niet: 'Nu had ik naast mijn ouders nog iemand om te mishandelen.'

Radicale verandering

In het eerste huwelijksjaar gebeurt er toch een wonder. Tijdens een bezoek aan een broer in 1984, ontmoet hij drie christenen die zo'n indruk op Joseph maken dat hij moet huilen. Hij beseft door het gesprek ineens heel diep dat hij al 15 jaar met een stenen hart rondloopt. Later zal hij getuigen dat hij op dat moment ervaart dat een kwade macht uit zijn lichaam vertrekt en de

AD: een zegen zijn voor Israël

vrede van de Heilige Geest binnenkomt. Joseph verandert radicaal. De relaties met zijn familie worden hersteld als zij ontdekken dat Joseph een echte bekeering heeft doorgemaakt.

Het leven verandert. Joseph en Ibtissam volgen samen een Bijbelschool in Haifa. Ze gaan werken in het *House of Victory*, het christelijk afkickcentrum voor drugsverslaafden in Haifa dat is opgezet door wijlen David Davis en zijn vrouw Karen. Zij hebben kort daarvoor *alijah* gemaakt vanuit de VS naar Israël.

7000 Libanese vluchtelingen

In het jaar 2000 breekt een nieuw hoofdstuk aan in het leven van de familie Haddad. In mei van dat jaar trekt Israël zich vrij plotseling terug uit Zuid-Libanon. Jarenlang had het Israëlische

leger er een veiligheidszone om het land te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Het christelijke Zuid-Libanese leger vocht al die tijd aan Israëlische zijde. Uit angst voor wraak door Hezbollah opent Israël tijdens de terugtrekking de grens voor leden van dit christelijke leger. 7000 Libanezen komen die dag over de grens.

Haddad: 'Als ze in Libanon waren gebleven, zouden ze zijn uitgeroeid door Hezbollah. Ze kregen een paar uur de tijd om snel met wat spullen naar Israël te komen. Ze verloren al hun land en huizen, kinderen kwamen soms zelfs in pyjama Israël binnen.' Israël vangt ze op in kibbutz *Gesher Haziv*, op slechts een paar kilometer van de Libanese grens. Op dat moment gaat David Davis, die dan voorganger is van de HaCarmel-

'Ik zou willen dat er voor jullie Nederland zoveel mooie beloften in de Bijbel stonden als voor Libanon.'



De bergen van Libanon (123rf Stockfoto)



*'We zingen in het Arabisch,
Hebreeuws en Engels'*

gemeente bij Haifa, met de Haddads naar *Nahariya*. Ze nemen twee vrachtwagens mee vol eten, kleding, luiers en andere noodzakelijke spullen. 'Mijn vrouw begon muziek te maken, mensen kwamen bij ons staan. Vooral de mannen keken in het begin argwanend.'

Voorganger Davis begint in het opvangcentrum in de kibbutz te spreken over Jesaja 29:17, waar staat dat Libanon binnen korte tijd weer een boomgaard zal worden en dat doven zullen horen en blinden zullen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid.

Haddad: 'Het is een mooie belofte voor Libanon die de vluchtelingen op dat moment enorm raakte.' Dan lachend: 'Ik zou willen dat er voor jullie Nederland zoveel mooie beloften in de Bijbel stonden. Nederland komt niet voor in de Bijbel, Libanon meer dan 70 keer.'

De Libanese vluchtelingen worden enorm geraakt door de toespraak. Dit hebben ze hun hele leven nog nooit uit de mond van hun eigen priesters gehoord. 'Sommigen waren daar oprecht boos over. Een officier vertelde dat hij

25 jaar lang elke zondag naar de priester was geweest in zijn dorp. Dit had hij hem nog nooit verteld. Ik antwoordde dat de priester waarschijnlijk zelf nog nooit de hele Bijbel gelezen had. Veel mensen gaven toen hun leven aan de Heer, ze kwamen tot een levend geloof.'

Rivier van God

Zeven maanden lang gaan de Haddads elke week naar de kibbutz om de vluchtelingen te bemoedigen en met hen te bidden. Na die zeven maanden wijst Israël de Libanese vluchtelingen huurhuizen toe. De meesten komen terecht in Nahariya en willen daar ook blijven. 'De stad ligt vlakbij Libanon. De mensen hebben heimwee naar hun eigen land en voelen zich in Nahariya prettig. Maar er is ook iets moois in de naam van de stad. Het betekent *'Rivier van God'* en dat heeft een diepere betekenis voor deze mensen omdat ze hier God beter leerden kennen.'

Al snel ontstaat de gemeente *'Rivier van God'* en Joseph Haddad wordt de voorganger. 'We kregen een ruimte voor de kerk, nota bene het voormalige huis van de overleden burgemeester van Nahariya, op slechts twee minuten lopen van de zee. Hierin zagen we ook een mooie geestelijke zegen. Het wereldse gezag dat in dit huis woonde, werd overgedragen aan de kerk.'

Het pand ligt zo dichtbij de boulevard dat de gemeente een groot getuigenis wordt voor alle Joden die op sabbat over de boulevard slenteren. De samenkomsten worden gehouden op vrijdagavond, een praktische keuze omdat dan

iedereen vrij is. De Joden die langslopen zijn verbaasd dat ze de kerkgangers horen zingen in het Arabisch, Engels maar ook in het Hebreeuws.

Haddad: 'Er kwamen mensen binnen uit interesse. We konden ze het goede nieuws brengen.'

Na 5 jaar wil de eigenaar een restaurant in het pand vestigen. Dat levert veel meer geld op dan de huur die de gemeente Rivier van God tot dan toe betaalt. Ze vertrekken en krijgen een nieuw gebouw. Ook dat blijkt een zegen te zijn voor het Joodse volk. Het heeft een grote kinderspeelplaats waar de kinderen uit de gemeente spelen met hun Joodse leeftijdsgenootjes. 'Er ontstaan vriendschappen en soms komen onze kinderen vragen om een Hebreeuws Nieuwe Testament, zodat ze het kunnen geven aan hun Joodse vriendjes. De Joden zijn geroepen als licht voor de volken, maar God geeft in zijn goedheid het Evangelie nu via de Libanezen aan zijn volk.'

Samenzang in het Arabisch, Hebreeuws en Engels

Joseph Haddad onderhoudt goede relaties met Joods-Messiaanse gemeenten in de regio en spreekt er ook wel eens. De Libanese gemeente heeft nu een kleine honderd leden en is redelijk internationaal, met samenzang in het Arabisch, Hebreeuws en Engels. In de zaal staat een Menorah en achter in de zaal hangt de Israëlsche vlag, die moet onderstrepen dat Haddad niet gelooft in de vervangingstheologie die leert dat de Kerk in de plaats van Israël is gekomen. Dat wordt hem niet door alle

christelijke Arabieren in Israël in dank afgenomen. 'Maar ik gehoorzaam liever God dan mensen,' zegt Haddad beslist.

Bidden aan de grens

Gemeenteleden gaan regelmatig naar de Libanese grens om te bidden voor vrede tussen beide landen. 'Wij geloven dat het geen toeval is dat wij hier zijn. God bracht de Libanezen naar Israël om Hem te leren kennen. Omdat deze Libanezen Israël in de oorlog steunden, zegent God ze nu door Israël heen. Dat is wat Genesis 12 al zegt: *'Ik zal zegenen wie jou zegenen.'* Straks zal Hij ons gebruiken om ook opwekking te brengen in Libanon zelf. Een klein vonkje is genoeg om een groot vuur te doen ontstaan. Zo zal Jesaja 29:17 en 18 in vervulling gaan.'

Haddad legt de woorden van Jesaja uit: 'Het spreekt over een geestelijke blindheid die er door de fanatieke Islam heerst in Libanon. Van nature zijn Israël en Libanon helemaal geen vijanden, in de Bijbel kom je dat niet tegen. Door de geest van de Islam wordt het volk onderdrukt. Hezbollah wil Israël vernietigen, maar God bracht zijn volk niet terug om het te laten vernietigen, maar om het te verlossen. God waakt over zijn woord om het te vervullen. En ook Libanon is daar een onderdeel van.'

Wilt u het werk van Joseph Haddad steunen?

Maak uw gift over onder projectnummer 1808

Familie Keijzer drie jaar 'Dit land heeft God heel hard nodig'



De familie Keijzer: v.l.n.r. YARON, ETHAN, DANIËL, JA'IR, RIWKAH EN NOAM

Drie jaar geleden verhuisden Daniël en Riwkah Keijzer met hun vier kinderen van Amersfoort naar Na'ale, een dorpje in de Shomron, dat tot de zogeheten 'Westbank' behoort. Ze voelden zich door hun achtergrond geroepen om als Joodse volgelingen van Jezus het land en volk Israël tot zegen te zijn. Inmiddels zijn Daniel en Riwkah op diverse gebieden actief in de Israëliëse samenleving. In hun dorp ontstaat intussen een veelkleurige huisgemeente.

Kort na hun alijah in 2016 sprak Gemeentenieuws met het echtpaar. Ze vertelden over hun geloof in Yeshua en wens om in Israël het geloof handen en voeten te geven. We kunnen inmiddels constateren dat dit zeker is gelukt. Ze zijn inmiddels aardig geworteld in hun nieuwe thuisland, ook al blijven er dingen die anders zijn dan in Nederland. Zo pak je hier in het bergland niet even gauw de fiets voor een boodschap en

is alles hier twee keer zo duur als in Nederland.

Daniël: 'Het leven speelt zich hier af in een veel hogere versnelling dan in Nederland. Je voelt de enorme politieke en geestelijke druk die op het land ligt. Om 4 uur 's nachts hoor je de imam al oproepen tot het gebed vanuit de moskee. Een aantal Arabische dorpen hier in de regio

in Israël...

is in 2018 overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit. Gesprekken en discussies gaan hier écht ergens over. We concluderen altijd dat dit volk heel hard God nodig heeft.'

Je doopt je pita in dezelfde humus

Het dorp *Na'ale* behoort tot de zogeheten *yeshuvim*, Joodse nederzettingen met een omheining die voortdurend bewaakt worden door militairen. In het dorp rijden wel regelmatig Palestijnse auto's met groene kentekens rond. Het zijn de bouwvakkers en werklieden. *Daniël*: 'Alles wat hier gebouwd wordt, gebeurt door Arabieren. Ook de tuinaanleg doen ze. Ik werd eens uitgenodigd om mee te lunchen met een aantal Palestijnse bouwvakkers. Ik ben tussen hen gaan zitten en we hadden een gesprek met handen en voeten. Je eet met elkaar, je doopt je pita in dezelfde humus. Ik geloof daarin. Het is goed dat ze hier kunnen werken. Jonge Palestijnen zonder werk zijn gevaarlijk want die zijn veel gevoeliger voor extremisme. Je hoort wel eens dat Palestijnen met messen door een hek proberen te komen. Maar in ons dorp is nooit iets gebeurd.'

Nederlandse kinderen zullen niet meteen jaloers zijn op de kinderen

van Daniël en Riwkah als ze horen dat ze in Israël zes dagen per week naar school moeten. *Yaron* van 15 en *Ethan* van 13 gaan met de bus naar *Modi'in*, een uur heen en een uur terug langs alle opstapplaatsen. *Noam* van 9 en *Jair* van 6 gaan naar een school in het dorp. De kinderen hebben zich snel aangepast aan het Israëlische systeem. Komende zomer verhuist het gezin binnen het dorp naar een groter huis met boven twee losse appartementen. De vader van Daniël en zijn vrouw maken binnenkort ook *alijah* en trekken in het ene appartement. Het andere reserveert de familie voor vrouwen die tijdelijk een veilige plek nodig hebben omdat ze ongepland zwanger zijn.

'De vader ontdekte er dat iedereen gelijk is in Israël, iets wat hij niet wist.'

Dat laatste heeft alles te maken met het werk van Riwkah bij *Be'ad Chaim*, de Messiaans-Joodse organisatie voor hulp aan ongewenst zwangeren. Riwkah is sinds kort, op vrijwillige basis, de landelijke psycholoog van de organisatie. Vrouwen in grote nood worden naar haar doorverwezen. Dit varieert van vrouwen met een misbruikverleden, doodgeboren kindjes tot vrouwen die kampen met Post Abortus Syndroom. Onlangs

klopte er een meisje van 17 aan dat ongewenst zwanger was geraakt. Haar familie wilde de baby niet en probeerde haar te dwingen tot abortus. Dit ging zover dat ze haar probeerden te vergifigen in de hoop dat ze de baby zou verliezen. Deze mensen wil de familie Keijzer een tijdelijke en veilige plek bieden.

Kinderziekenhuis

Daniël is vanwege zijn medische achtergrond werkzaam op de beademingsafdeling in het kinderziekenhuis *Alyn* in *Jeruzalem*. Daar ligt iedereen naast elkaar: Israëlitische Arabieren, Palestijnen, seculiere en ultra-orthodoxen Joden.

Daniël: 'Ik zorgde voor een meisje dat was aangereden bij Hebron. Ze was er ernstig aan toe. Een Israëlitische militair zag het gebeuren en sprak de vader aan die het kind naar een Palestijns ziekenhuis wilde brengen. De soldaat vroeg hem om het kind naar een Israëlitische ziekenhuis te mogen brengen en zo kwam ze op de beademingsafdeling bij mij. De vader ontdekte er dat iedereen gelijk is in Israël, iets wat hij niet wist. Via Google translate heb ik met hem gecommuniceerd. En gevraagd of ik voor hem mocht bidden. Ik bid heel simpel, leg kinderen de handen op. Het is wonderlijk, want deze vader heeft liefde voor Israël gekregen. Het meisje is inmiddels volledig hersteld.'

Thuis in Na'ale is op een organische manier de afgelopen jaren een huisgemeente ontstaan.

Riwkah: 'Er kwamen diverse gelovige mensen in het dorp wonen. We zijn een

Whatsapp groep gestart en toen hebben we iedereen uitgenodigd voor een sabbatsmaaltijd op vrijdagavond. We waren met 15 volwassenen en 19 kinderen.' Inmiddels komen de volwassenen elke woensdagavond bijeen. De sabbatsmaaltijd is één keer per maand met de hele groep inclusief zo'n 25 kinderen. Het verlangen is om binnen afzienbare tijd ook samen te gaan komen op de zaterdagmorgen.

Kiddoesj

De gemeenschap is nogal gemêleerd. Mensen komen uit Duitsland, Polen, Zweden, Oezbekistan, Amerika, Israël en Nederland. Er zijn gemengde huwelijken van wie de partner bijvoorbeeld een rooms-katholieke achtergrond heeft, maar er komen ook mensen die Joods zijn geworden of een religieus-Joodse achtergrond hebben. Onder wie een rabbijn die een keer was meegenomen door iemand.

'Dit is een mooi getuigenis: een intelligente rabbijn komt bij je eten en proeft dat het anders is en komt terug.'

Daniël: 'We doen altijd een heel relaxte sabbat zonder al te veel religieus vertoon en bovendien vertelde niemand hem de eerste keer over Jezus. Maar hij bleef terugkomen want hij vond de sfeer zo bijzonder. Toen het op Jezus kwam, vertelde hij dat hij was uitgekeken op alle uitwendige symbolen in de synagoge. Inmiddels doet hij soms bij ons de *kiddoesj* (zegen over de wijn). Ik geloof

dat er meer religieuzen zijn die weten hoe het zit. Dit is een mooi getuigenis: een intelligente rabbijn komt bij je eten en proeft dat het anders is en komt terug. We willen laten zien wie Jezus is door relatie met mensen te hebben.'

Hoewel de focus op Israël ligt, ontdekt Daniël meer en meer de noodzaak om de verbinding te leggen met gelovigen in andere landen. Bij een spreekbeurt in Nederland kwam hij in contact met een voorganger uit *Kosovo*. Onlangs heeft hij met een team dit land bezocht en er het evangelie mogen delen met mensen.

'Er is zoveel verwarring rond Israël in de kerken. Er zijn extremen naar alle kanten, er is weinig balans. Maar er is maar één Messias. Israël kan niet zonder de Kerk tot z'n volledige bestemming komen en de Kerk niet zonder Israël. Ik ga naar het buitenland om relaties met gemeenten en groepen te bouwen. In Kosovo hebben we zelfs de vice-minister-president ontmoet en hij sprak zijn liefde voor Israël uit. Daniel heeft voor hem kunnen bidden. Dat is ook mijn passie: om vanuit Israel, net zoals de gelovigen uit de eerste gemeente, in andere landen het Evangelie te brengen en de relatie te leggen met Israël.'

**Het werk van de familie
Keijzer steunen?
Maak uw gift over onder
projectnummer 1784**

AGENDA

16 juni 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jaap Bönker
VEG, De Bilt

23 juni 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jan Barendse
De Schutse, Rotterdam
(gezinsdienst)

30 juni 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jan Barendse
PG Filadelfia, Hippolytushoef

14 juli 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jan Barendse
PG Filadelfia, Heerenveen

21 & 28 juli, 4 aug 2019 • 10:30 uur
Spreekbeurten Jan Barendse
EG De Ark, Middenmeer
(3-delige serie Kerk en Israël)

11 augustus 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jan Barendse
Pinkstergemeente, Eindhoven

18 augustus 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jan Barendse
Evangelie gemeente, Hillegom

31 augustus 2019
Seminar Jaap Bönker
De Betteld, Zelhem

GEBEDSOPROEP TIJDENS RAKETTENREGEN

Ruim een maand na de vorige rakettenregen, werd *Zuid-Israël* begin mei weer opgeschrikt door een golf van geweld. Bijna 700 raketten schoten Hamas en Islamitische Jihad in één week-end af. Er vielen vier doden aan Israëlische zijde. Messiaanse leiders riepen via extra nieuwsbrieven op tot gebed.

Zo schreef *Israel Pochtar* van de *Beit Hallel* gemeente in *Ashdod*: *'Sta op in gebed met ons voor de bescherming van het huis van Israël en dat God de vrede in het land herstelt vlak voor de nationale feestdagen en dat God doorgaat met het vervullen van zijn belofte: bijeenbrengen en herstellen van de natie Israël.'*

Erez Soref van de organisatie *One for Israel* schreef: *'Bid met ons voor wijsheid voor onze leiders en voor Gods vrede en veiligheid.'*

Voorganger *Michael Beener* van de gemeente in *Sderot*, op een paar kilometer van *Gaza*, schreef daarnaast:

'Bid voor de redding van de bevolking van Gaza, dat ze het licht en de waarheid zien en dat het woord van God hen vrijmaakt.'

Het is goed om deze gebeden bij de hand te hebben omdat de kans op een nieuwe escalatie van geweld elke dag aanwezig is.

VOORGANGER GEEFT INTERVIEW OP ISRAËLISCHE TV

De Israëlische Messiaanse voorganger *Ron Cantor* van de gemeente *Tiferet Yeshua* in *Tel Aviv* heeft eind april een 7 minuten durend interview gegeven op de Engelstalige Israëlische tv-zender *i24*. Hij vertelde dat de eerste christenen allemaal Joods waren en dat Messiaanse Joden in deze tijd 'gewoon' dienen in het Israëlische leger en de Joodse feesten vieren. Ook vertelde hij dat een vriend van hem met *Purim* een cadeau kreeg dat een bombrief bevatte, maar dat hij zelf in het liberale *Tel Aviv* nooit te maken krijgt met pesterijen of bedreigingen.

BIJZONDERE ONTMOETINGEN IN INLOOPHUIS DIMONA

Albert en Esther Knoester kunnen dankzij de gift van een Nederlander voor anderhalve dag per week een lokale Israëlische gelovige inzetten. De man is actief in hun inloophuis in het winkelcentrum van *Dimona*. Ze schrijven in hun recentste nieuwsbrief hoe blij ze zijn met hem: *'Omdat hij ook Russisch spreekt, is hij een grote aanwinst. Door zijn inzet komen er nu ook steeds meer contacten met de Russisch sprekende mensen in het inloophuis. Ook heeft hij contacten met een aantal (ex)drugsverslaafden. Zij nemen ook weer mensen mee.'* In het maartnummer van dit magazine schreven we uitgebreid over het werk van *Albert en Esther*.