



Israël

gemeentenuws

34e jaargang no.5
november 2019
ISSN: 1382-130X

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL | *nieuws- en gebedspunten van de messiaanse beweging*



Henk Mulder:

neemt afscheid na 27 jaar trouwe dienst

Messiaanse school Makor haTikvah spaart voor vervoer kinderen

Discipelen maken in een postmoderne samenleving

- 3 Van de directeur
- 4 Henk Mulder
neemt afscheid van CGI
- 8 Makor haTikvah
spaart voor het vervoer van kinderen naar school
- 10 Evan Thomas
over een nieuwe generatie gelovigen in Beit Asaf
- 11 Doneren & Agenda
giften en sprekers
- 12 Nieuws uit Israël
korte berichten



ISRAËL GEMEENTENIEUWS

is een uitgave van stichting *Comité Gemeentehulp Israël* en verschijnt ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL

p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
T 055-843 19 04
(ma & wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen

T 055-843 19 04
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op *Israël GemeenteNieuws* is in principe gratis. Wel stellen we prijs op een vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving

Sjoel, Hoogeveen (sjoel.nl)

Drukwerk

First Concept Communications Partners Ltd.

Bestuur

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Coen van der Lek, Dordrecht (secretaris); Wiebe Dijkstra, Steenwijk (Peningmeester); Nathanja Licht, Haarlem (lid), vacature

Staf

Jaap Bönker • directeur
j.bonker@cgi-holland.nl
Michiel Steenwinkel • redacteur
m.steenwinkel@cgi-holland.nl
Jan Barendse • CGI-ambassadeur in Israël

Doel

- Joods-Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.
- Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Joods-Messiaanse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Boekbestellingen

Bij voorkeur via de CGI webshop. www.cgi-holland.nl/go/media/ boeken

Reisinformatie en boekingen:

reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrief (digitaal)

gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften

voor het werk in Israël kunnen worden overgemaakt naar: NL19INGB0004651992 t.n.v. *Stichting Comité Gemeentehulp Israël*.

Geregistreerd als ANBI

Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel
34114422

Uitgelichte projecten

Project: 1749 Beit Asaf
(EVAN THOMAS)

Project: 1752 Makor haTikvah
(YOEL RUSSU)

Project: 8001 Algemeen Steunfonds



Zie www.cgi-holland.nl voor alle projectnummers. Giften zonder vermelding van projectnummer worden door CGI als algemene gift aangemerkt en besteed.

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A



Nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland



Nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland



Inspirerende getuigenissen via YouTube
<https://www.youtube.com/user/CGIHolland>



ONDERWIJS... BELANGRIJK!

**'Hoor Israël: de Here is onze God; de Here is Eén!'
(Deuteronomium 6:4)**

Dit 'Sjema Israël' is vanouds dé geloofsgetuigenis van de Joden door de eeuwen heen. Het gaat in dit hoofdstuk niet alleen over *horen* ('sjama'), maar ook over *bewaren* ('sjamar'). Tweeënnegentig keer komt dat woord 'horen' in Deuteronomium terug en ook 'bewaren' komt veel voor. Mozes waarschuwt het volk dat horen én bewaren de basis zijn van de zegen. Daar tegenover staat dat niet-horen en niet-bewaren basis zijn van de vloek.

Geloof is ook uit het horen en naast het bewaren gaat het ook om '*gedenken*' ('zachar'). In Deuteronomium 8:2 zegt Mozes dat het volk moet gedenken hoe de Here, hun God, het volk de hele weg door de woestijn heeft geleid. Er staat dat het volk zich kan verootmoedigen en Hij hen op de proef kan stellen, ten einde te weten wat er in het hart leeft.

Bijbelstudie, gedenken en bewaren zijn de basis voor een leven met Hem. Daarom is het belangrijk om projecten te ondersteunen die onderwijs en studie in de basis hebben. In dit Gemeentenieuws komt onderwijs ook terug. Onderwijs in Israël, maar ik wil benadrukken dat ook in Nederland onderwijs in de Bijbel van groot belang is! Dat is ook de basis van het werk van CGI: Projecten in Israël steunen én Nederlandse kerken en gemeenten onderwijs geven over de Joodse wortel van ons geloof.

Nodig ons daarom uit op uw bijbelstudiegroep, kerkelijke avond of samenkomst. Wie gewend is de Bijbel met een westerse bril te lezen, komt tot verrassende ontdekkingen als de Bijbel op een oosterse/joodse manier wordt uitgelegd. Onze Messias Jezus was in alles Joods en het is mooi om zo de Bijbel te leren lezen...

Steun onze projecten en nodig ons uit!

Jaap Bönker, *Directeur*

Henk Mulder over 27 jaar CGI: 'De Joden hebben mij v

Henk Mulder voor de heilige Arle (synagoge Emmen)



Na 27 jaar trouwe dienst neemt Henk Mulder (1947) afscheid als bestuurslid van het Comité Gemeentehulp Israël. Alle redenen om hem te spreken over zijn bekering, roeping, visie en relatie met Joden. 'Toen ik tot geloof kwam, heb ik de Heer beloofd om dienstbaar te zijn in het Evangelie én in het jodendom. Er zijn deuren geopend en kettingen verbroken. Het geeft vreugde om te zien dat God met ons én met zijn volk tot zijn doel komt.'

Henk Mulder komt in 1975 radicaal tot bekering. 'Ik had alles gedaan wat God verbood, ik had een heel ruig leven achter me ondanks mijn christelijke opvoeding,' vertelt hij thuis aan de eettafel in Borger. Israël speelt een centrale rol in zijn bekering. 'Een vriend uit Winschoten die was getrouwd met een Joodse vrouw, vertelde me dat je de krant naast de Bijbel kon leggen. Ik zag toen wat er gebeurde met Israël en dat heeft me zo diep geraakt.'

Nog datzelfde jaar boekt hij een ticket naar het beloofde land. Er zullen meer dan 50 tickets volgen. Maar het eerste exemplaar uit september 1975 is goed bewaard in een map thuis. Want dat jaar ziet hij met eigen ogen voor het eerst

...aak bemoedigd'

hoe Gods beloften letterlijk vervuld worden in de opbouw van het land. Het is het begin van een bijzondere roeping voor de kerk en de synagoge.

Tijdens de reis komt er een vrouw op hem af die zegt hij wel Joods moet zijn. Ze neemt hem zelfs mee naar haar rabbijn die hem ook nog zegent omdat hij 'is teruggekomen'. Het gebeurt in die jaren erna vaker dat mensen denken dat Henk Joods is, wat volgens hem niet zo is. 'De Joden zeggen dat ik *nesjomme* heb, dat wil zeggen: een Joodse ziel. Dat raakt mij enorm, maar mijn identiteit ligt in Jezus. Tegenwoordig zie je zoveel mensen die joodje spelen, maar daar heb ik geen behoefte aan.'

In die jaren '70 gaat Mulder niet alleen naar een pinkstergemeente. Hij bezoekt ook op sabbat geregeld de synagoge in Groningen, waar hij snel het vertrouwen wint. Als Henks zoon Chaim wordt geboren, belt de voorzitter op en vraagt: 'wanneer kom je met je zoon?' 'Maar ik zei: je weet toch dat ik christen ben?' Toen antwoordde hij: 'ja, maar Jezus was ook een Jood!' 'Kijk, ze weten allemaal heel goed dat ik christen ben, maar ik ben bewust niet evangeliserend bezig. Een goed gesprek kan altijd. Ik troost de Joden door hen te helpen. Zoals er in Jesaja 40 ook staat: "*nachamu nachamu ami*", "troost troost mijn volk".'

De Joodse gemeenschap moedigt hem aan om kerken en anderen met behulp van dia's te vertellen hoe mooi Israël is. Dat doet hij dan ook en het geeft hem de gelegenheid om te spreken over Gods plan met ons en met Israël. Na een paar jaar gaat hij ook zelf reizen naar Israël leiden. Bij zijn vrouw *Gelja* ontstaat de liefde voor volk en land overigens pas tijdens zo'n groepsreis: 'Ik vond het eerst een beetje vreemd hobby. Het kwartje viel bij mij pas echt in een supermarkt toen ik het getatoeëerde kampnummer op de arm van een caissière zag.'

Als Henk tegen een goede Israëliische vriend in de jaren'90 vertelt dat hij betrokken raakt bij het Comité Gemeentehulp Israël, voorspelt deze hem dat hij al zijn vrienden zal



'Ik hoop dat meer mensen de boodschap van Gods plan met Israël door het hele land uitdragen.'

'Mijn visie was altijd "halen en brengen". Wij brengen financiën naar Israël en we halen kennis naar de kerken in Nederland.'



Kansarme kinderen naar het Noorden

Henk Mulder onbezoldigd ambassadeur van Israël



● Onbezoldigd Israël-ambassadeur Henk Mulder (l) krijgt een schouderklopje van Tony Kalkb, de burgemeester van Arnhem.

verliezen. Het loopt anders. 'Ik heb er niet één verloren!' En dat is wel een wonder te noemen, want het helpen van Messiaanse Joden wordt niet alom gewaardeerd binnen de Joodse gemeenschap. Zeker in die tijd worden Messiasbelijders met argwaan bekeken en gezien als zendelingen die Joden van hun identiteit willen beroven.

Halen en brengen

Voor het CGI reist hij in de jaren'90 kriskras door Israël, samen met mede-bestuursleden *Max Molenski* en *Jan Barendse*. Er worden tal van contacten gelegd. De Messiaanse beweging is dan nog vrij klein en veel voorgangers zijn echte pioniers. De huiskringen van dat moment, groeien in de 21e eeuw uit tot volwaardige gemeenten.

'Mijn visie was altijd halen en brengen. Wij brengen financiën naar Israël en we halen kennis naar de kerken in Nederland.' In alle kerken waar hij komt, legt Henk dan ook een stapeltje exemplaren van het *Gemeentenieuws* neer.

De liefde voor land en volk van Israël zit heel diep. Een liefde die van God komt. En die ook wederzijds is. 'De Joden hebben me vaak bemoedigd. Als het wel eens moeilijk was bij het CGI, kreeg ik weer een telefoontje op het goede moment van een Jood. Dat was heel bijzonder.'

Vertegenwoordiger

Nog altijd zet Henk zich in voor de Joodse gemeenschap. Hij is zelfs vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Drenthe, bij bijzondere gelegenheden en herdenkingen. 'Voor hen

is het soms te pijnlijk en zwaar om bij herdenkingen aanwezig te zijn en dan is het fijn dat ze mij kunnen sturen.' Verder is hij ook bestuurslid van de synagoge in Emmen. Hij leidt er groepen rond en vertelt over de geschiedenis van de gemeenschap met als dieptepunt de razzia in oktober 1942.

Alsof hij de rebbe is, loopt Henk rond in de kleine synagoge die plaats biedt aan 80 mensen. Met gemak schuift hij het gordijn voor de Torah-rol opzij in de Aaron haKodesh en wijst hij op het eeuwige licht aan het plafond dat altijd brandt. Henk toont ook de muren waar twee herdenkingsornamenten met namen de herinnering aan alle vermoorde Joden in de oorlog levend houden. Het is bijzonder om een evangelische christen te zien die zo thuis is in de synagoge.

Klein radartje

Wat heeft hem in die jaren bij het CGI het meest geraakt? *Henk*: 'Dat werkelijk is gebeurd wat er in een profetisch woord in onze thuisgemeente was gesproken. Er zijn inderdaad deuren opengegaan en kettingen verbroken. Dat raakt mij enorm, dat ik nu niet eens meer weet hoeveel gemeenten er in Israël zijn. En dat ik een klein radartje mocht zijn in een groot werk.'

Henk Mulder hoopt dat het CGI ook nieuwe generaties zal blijven aanspreken. 'Er zijn te weinig mensen actief met Israël. Ik hoop dat meer mensen de boodschap van Gods plan door het hele land uitdragen. Want een volk dat altijd zo vervolgd is, daar moet iets bijzonders mee zijn. Ik wens het CGI toe dat het een kenniscentrum mag zijn voor vele mensen die zoekende zijn naar de waarheid.'



Henk en Gelja Mulder voor de synagoge in Emmen (Drenthe)

Makor haTikvah

Messiaanse school in Jeruzalem spaar



Het is de enige erkende Messiaanse school in Israël. Makhor HaTikvah (Bron van Hoop) bereidt zo'n honderd kinderen van 6 tot 15 voor op het leven als gelovige in Israël. Met goed onderwijs dat sinds enkele jaren officieel wordt erkend door de staat. Maar voor financiën is de school geheel afhankelijk van giften. De school werkt aan een vervoersysteem, want ook kinderen van buiten Jeruzalem willen hier onderwijs volgen.

In het schooljaar 2019/2020 wil directeur Yoel Russu beginnen met een dagelijks pendeldienst vanuit *Yad haShmona*, een dorp 15 kilometer ten westen van Jeruzalem waar veel Messiaanse gezinnen wonen. Maar ook de andere kant op, in de Jordaanvallei, wonen zo'n 15 potentiële leerlingen. Russu droomt ervan om ook deze kin-

deren de mogelijkheid te bieden naar zijn school te komen.

Normen en waarden

Waarom is de school zo in trek bij Messiaanse gelovigen? Volgens Russu vooral vanwege de sfeer op school. Op religieuze scholen worden Messiaanse gelovigen niet geaccep-

rt voor vervoer van kinderen

teerd en op openbare scholen gelden nu eenmaal andere normen en waarden. Elke dag op Makhor haTikvah begint met 15 minuten Bijbelles en gebed.

Russu: 'Elk kind zondigt, op een openbare school zal een kind niet op vloeken worden aangesproken. Bij ons gebeurt dat wel. De jaren tussen je 6e en 15e zijn heel belangrijk voor je vorming. Daarna gaan ze verder op een openbare school. De meesten hebben dan geen angst meer om van Jezus de Messias te getuigen. Ze hebben geleerd hun geloof te verdedigen.'

De school heeft in de loop van de jaren meer waardering gekregen binnen het Israëlitische onderwijsstelsel. Russu gaat naar een maandelijkse bijeenkomst van directeurs van openbare scholen. 'Ik kan daar getuigen en laten zien dat we in Jezus geloven maar dat we ook van ons land houden. In Israël bestaat bij nogal wat mensen de hardnekkige overtuiging dat Messiaanse Joden de staat Israël niet steunen. Religieus-joodse scholen zullen ons nooit accepteren en in opstand komen, maar door goede relaties doen openbare scholen dat wel.'

Hoewel de staat het onderwijs op Makhor haTikvah dus heeft erkend,

krijgt de school geen shekel van de overheid. 'Op deze manier hebben we meer vrijheid om de lessen vorm te geven. Dat maakt ons uniek. Bovendien, als we subsidie zouden krijgen, zouden de religieuzen dat nooit accepteren. Daarom zoeken we zelf geld om de school draaiende te houden.'

Makhor haTikvah heeft 25 mensen in dienst en huurt het huidige gebouw van een Anglicaanse school. Het grote voordeel van deze locatie is dat het beschikt over sportvelden en centraal is gelegen in de stad. Op termijn zou Russu graag naar een groter gebouw gaan, maar voorlopig ligt de prioriteit bij vervoer van kinderen uit de regio naar school. 'Veel ouders willen hun kinderen het beste geven. Aangezien we de enige Messiaanse school van Israël zijn, is het belangrijk dat kinderen uit de hele omtrek van Jeruzalem hier kunnen komen.'



Een schoolklas bij Makor haTikvah



Bijna de helft van de 200 leden van de gemeente *Beit Asaf* (Huis van Asaf) in Netanya is onder de 18. Voorganger Evan Thomas heeft dan ook een hart voor jongeren. 'Als 60'er wil ik de leiding graag aan hen overdragen en een goede nalatenschap achterlaten.' Thomas is één van de twee voorgangers en vertelt over zijn passie voor jongeren en zijn bijzondere band met Nederland.

Evan en zijn vrouw Maäla komen oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Toen Maäla als niet-Jood tot geloof in Jezus kwam, vond de Joodse Evan dat prima. Het christendom was voor de heidenen. Hij als Jood had Jezus niet nodig. Dacht hij. Maar toen hij het verhaal van de Nederlandse Corrie ten Boom hoorde, werd Evan diep geraakt door de liefde van deze familie voor het Joodse volk. *Evan*: 'Toen Corries zus Elisabeth op sterven lag in het concentratiekamp, sprak ze nog over Gods liefde die dieper gaat dan de zwartste duisternis. Die nacht legde ik de connectie tussen de Joodse Messias en het Joodse volk.' Nadat we beiden gedoopt waren, werd de aantrekkingskracht van Israël sterker. Als gelovige twintigers stonden ze aan de basis van een groeiende Messiaanse beweging. 'We waren toen met 300 gelovigen, nu zijn het tienduizenden.' Het land Israël is in de jaren

Evan Thomas:

'Discipelen maken in een postmoderne high-tech samenleving.'

wel enorm veranderd. Het Westen heeft ons land veranderd van het oorspronkelijke zionisme in een postmoderne high tech samenleving. Het is mijn passie om juist in dat land moderne discipelen van de Heer te maken.'

Zoutschudders

De gemeente trekt veel jongeren: studenten, mensen die net uit het leger komen en mensen die hun carrière opbouwen. Vanuit deze groep is in 2017 de groep '*zoutschudders*' ontstaan.

Evan: 'Deze jongeren hebben een passie voor de Heer. Ze willen het zout de aarde zijn en gaan er vaak op uit. Op Sabbat gaan ze de straten van Netanya op om het publiek op straat te ontmoeten. We gaan ook naar Europa om jonge Israëli's op te zoeken die veelal -hoe ironisch- naar Duitsland trekken.

Naast het woord *discipelschap* spreekt Thomas ook graag over het woord *verzoening*. Al in 1979 was hij medeoprichter van *Musalaha*, een organisatie die verzoening wil bereiken tussen Palestijnen en Israëliërs. Dat gebeurt met ontmoetingen en zomerkampen waarbij muren worden geslecht en relaties worden gelegd. 'Zoals wij met God verzoend worden door het geloof, willen we ook mensen met elkaar verzoenen. Dat hoort bij het koninkrijk van God.'

GEVEN

In dit blad leest u over de gemeente BEIT ASAPH in Netanya en de Messiaanse school MAKOR HATIKVAH in Jeruzalem. Beide projecten van harte bij u aanbevolen voor gebed en financiële ondersteuning.

Giften voor BEIT ASAPH kunt u overmaken onder projectnummer P1749. U steunt daarmee het werk dat zich vooral richt op een nieuwe generatie Israëli's.

Giften voor de school MAKOR HATIKVAH in Jeruzalem kunt u overmaken onder projectnummer P1752. Met uw gift maakt u het mogelijk dat meer kinderen dagelijks gehaald en gebracht kunnen worden naar de enige Messiaans-joodse school van Israël.

U kunt giften ook overmaken onder vermelding van P8001. Dat is het ALGEMEEN STEUNFONDS waaruit we in de diverse noden onder gemeenten kunnen voorzien.

Gebruik hiervoor de bijgevoegde acceptgiro.

Wilt u liever
ONLINE DONEREN?

Scan de QR-code
of ga naar www.cgi-holland.nl/doneren.



AGENDA

2 nov. 2019 • 10:30 u
Spreekbeurt Jaap Bönker
MG Rehoboth, Leeuwarden

3 nov. 2019 • 10:30 u
Spreekbeurt Jan Barendse
PG Filadelfia, Arnhem

10 nov. 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jan Barendse
PG Filadelfia, Hippolytushoef

10 nov. 2019 • 10:00 uur
Spreekbeurt Jaap Bönker
City Light, Alkmaar

12/26 nov./10 dec. 2019 • 19:30 u
Lezing Jaap Bönker
Bethel, Drachten

17 nov. 2019 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker
ABC gemeente, Medemblik

24 nov. 2019 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker
VBG, Kampen

26 nov. 2019 • middag
Spreekbeurt Jaap Bönker,
ouderengroep Nieuwegein

1 dec. 2019 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker
VBG, Huizen

8 dec. 2019 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker
Christengemeente, Purmerend

*Kijk voor de volledige agenda op:
cgi-holland.nl/agenda*

GEBED TEGEN VELE ABORTUSSEN

Diverse Messiaanse voorgangers hebben begin oktober een dag van gebed en berouw gehouden vanwege de vele abortussen in Israël. De bidstond werd gehouden in het dal van Ben Hinnom bij de Oude Stad van Jeruzalem. Volgens de Bijbel is dit de plaats waar vele kinderoffers werden gebracht aan de Moloch.

Sandy Shoshani, directeur van de pro life organisatie *Be'ad Chaim* vertelde de Israëlische website *KehilaNews* dat er sinds 1948 meer dan 2 miljoen baby's zijn geaborteerd in Israël, een ernstige zonde. Ze voegt eraan toe dat het volk ooit door God het land werd uitgezet vanwege het vele onschuldige bloed dat werd vergoten. *Be'ad Chaim* helpt vrouwen die ongepland zwanger zijn met praktische en geestelijke hulp.

CONCERT IN NIEUW GEBOUW SDEROT

De gemeente *Stad van Leven in Sderot* heeft onlangs intrek genomen in een nieuw en groter gebouw. Eén van de eerste activiteiten was een emotioneel concert van Oekraïense muzikanten voor 150 bezoekers, onder wie ouderen en overlevende van de Sjo'a. Voorganger Michael Beener bedankt in zijn nieuwsbrief iedereen die in gebed en met financiën het werk van de gemeente ondersteunt. Vanwege de ligging op enkele kilometers van de Gazastrook, leven mensen in Sderot dagelijks onder grote druk.



www.cityoflifeisrael.com

MET CGI NAAR ISRAËL'S HARTLAND

Van 1 t/m 12 mei 2020 leidt CGI-directeur Jaap Bönker een 12-daagse reis naar het hartland van Israël. *Jaap Bönker*: 'We verblijven de hele periode in Jeruzalem en reizen van daar naar diverse plekken in het Bijbelse hartland, zoals Sichem (Nabloes), Jericho, Ebal, Gerizim en Hebron. Het is een leer-doe-reis met veel ontmoetingen.' Er zijn nog enkele plekken over. Kosten op basis van 2-persoons kamer: € 1.450,- p.p. (prijs incl. retourvlucht AMS-TLV, half pension, vervoer bij dagtochten en verblijf nabij oude stad Jeruzalem)

Lees meer op onze website: www.cgi-holland.nl/reizen